

Πέτρος Παπακωνσταντίνου
Το γκρίζο κύμα
Η νέα ακροδεξιά και οι συνεργοί της

Σελ. 288 • Σχήμα: 14 x 20,5
ISBN: 978-960-499-505-9 • Τιμή: 14,40 €

1^η έκδοση: Ιούνιος 2024
Πολιτικό Δοκίμιο



Τα τελευταία χρόνια η Ακροδεξιά μετατοπίζεται από το περιθώριο στο κέντρο της πολιτικής ζωής στη Δύση. Με πρωταγωνιστικό ρόλο σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, από τον σκανδιναβικό Βορρά μέχρι την Ιταλία, διεκδικεί με αξιώσεις τη γαλλική προεδρία ύστερα από το σοκ των ευρωεκλογών, τον Ιούνιο του 2024.

Πώς φτάσαμε ως εδώ και πώς μπορεί να αναχαιτιστεί αυτό το γκρίζο κύμα; Στο νέο του βιβλίο, ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου επιχειρεί να μας ξεναγήσει στις μεταμορφώσεις και στους ρόλους που διαδραματίζει ο μεταφασισμός στη μεταπολεμική Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική του Τραμπ, στη Βραζιλία του Μπολσονάρο, στην Αργεντινή του Μιλέι και στις τραγωδίες της Ουκρανίας και της Γάζας.

Η περιήγηση του συγγραφέα σε 32 χώρες και σε βάθος οκτώ δεκαετιών υποστηρίζει δύο ενοχλητικές, για ορισμένους, αλήθειες: ότι η Ακροδεξιά δεν θα είχε φτάσει εδώ που έφτασε χωρίς τη συνοχή του «Ακραίου Κέντρου» και ότι δεν είναι δυνατόν να περιθωριοποιηθεί αν δεν ανατραπεί η δυστοπική κοινωνική πραγματικότητα, που υποτάσσει τη συνείδηση του πολίτη στο ζώδες ένστικτο για την επιβίωση του ισχυρότερου.

Ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα, σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και εργάστηκε ως μεταπτυχιακός υπότροφος-ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών «Δημόκριτος», όπου εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή. Ασχολείται επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία από το 1990 και από το 1998 εργάζεται στην εφημερίδα *Καθημερινή*.

Κάλυψε με αποστολές τη δεύτερη παλαιστινιακή Ιντιφάντα (2000-2004), τον πόλεμο του 2009 στη Γάζα, τις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης σε Αίγυπτο, Τυνησία και Λιβύη (2011), τον πόλεμο του ΝΑΤΟ στη Λιβύη, την εξέγερση της πλατείας Ταξίμ στην Τουρκία το 2013 και τον πόλεμο μεταξύ των Ιρακινών Κούρδων και του Ισλαμικού Κράτους το 2014. Μεταξύ άλλων, έχει πάρει συνεντεύξεις από τους Άνγκελα Μέρκελ, Νικολά Σαρκοζί, Ούγκο Τσάβες, Τζέρι Άνταμς, Γιάσερ Αραφάτ, Σιμόν Πέρες, Μπασάρ Άσαντ, Ρομάνο Πρόντι, Χοσέ-Μαρία Αθνάρ, Φελίπε Γονδάλεθ, Μισέλ Μπατσελέτ, Νόαμ Τσόμκι, Σαμίρ Αμίν, Σλάβοι Ζίζεκ, Αλέν Μπαντιού, Ταρίκ Άλι και Ίλια Πριγκοζίν.

Προηγούμενα βιβλία του: *Άνθρωποι και Ρομπότ* (Λιβάνης, 2020), *Το Εθνικό Ζήτημα στην εποχή μας* (Τόπος, 2018), *Αριστερά, Κυβέρνηση και Κράτος* (Λιβάνης, 2015), *Η Μεγάλη Πρόκληση* (Λιβάνης, 2013), *Επιστροφή στο Μέλλον* (Λιβάνης, 2013), *Το Χρυσό Παραπέτασμα* (Λιβάνης, 2008), *Η Εποχή του Φόβου* (Λιβάνης, 2005) και *Η Αμερικανική Τζιχάντ* (Ελληνικά Γράμματα, 2003).

Επιπλέον στοιχεία για το βιβλίο θα βρείτε στο toposbooks.gr