

Πέρι Άντερσον

**ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΑΒΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ**

Σελ. 152 • Σχήμα: 14 x 20,5

ISBN: 978-960-499-530-1 • Τιμή: 11,00

1^η έκδοση: Νοέμβριος 2024

Μετάφραση-Πρόλογος: Συντακτική ομάδα Jacobin Greece



Τα δύο κείμενα του Πέρι Άντερσον που περιέχονται σε αυτή την έκδοση, «Τρέχοντας προς τη Βηθλεέμ» (*New Left Review*, τ. 10, 2001) και «Ο Οίκος της Σιών» (*New Left Review*, τ. 96, 2015), γράφτηκαν και δημοσιεύτηκαν σε δύο διακριτές στιγμές δοκιμής και οριστικής ματαιώσης της αδύναμης και άνισης ειρήνης που συνάφθηκε στην περιοχή μέσω των Συμφωνιών του Όσλο.

Αφουγκραζόμενος τον άνισο διεθνή συσχετισμό, ο Άντερσον γράφει με πυρετώδη και εμβριθή τρόπο για την ιστορική καταγωγή ενός αποικιοκρατικού σχεδίου που ξεκίνησε να υλοποιείται πριν από έναν αιώνα και του οποίου οι καταστροφικές

συνέπειες βιώνονται στην πιο ακραία τους μορφή από τον παλαιστινιακό λαό, ο οποίος σήμερα απειλείται με γενοκτονία.

Πρόκειται για ένα σημαντικό τεκμήριο στον διάλογο για την ιστορία της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης και μαζί μια αγωνιώδης κραυγή για το μέλλον της συνύπαρξης των λαών στην περιοχή και για τη διεθνή ειρήνη. Πολύ περισσότερο, στη σημερινή συγκυρία της εν εξελίξει γενοκτονίας, η προσπάθεια κατανόησης του ιστορικού πλαισίου, αποτελεί μια μικρή συμβολή και πράξη αλληλεγγύης στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για απελευθέρωση.

Ο Πέρι Άντερσον γεννήθηκε το 1938. Δίδαξε γνωστικά αντικείμενα σχετιζόμενα με την ιστορία των ιδεών και την ιστορική κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες (UCLA), από το 1988 έως το 2018. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους μαρξιστές διανοητές, με καταλυτικό ρόλο στη μεταφορά του ριζοσπαστικού θεωρητικού διαλόγου της ηπειρωτικής Ευρώπης στον αγγλοσαξονικό κόσμο και στην ανάλυση των παγκόσμιων γεω-πολιτικών

ανακατατάξεων των νεωτερικών κοινωνιών. Διηύθυνε τη βρετανική επιθεώρηση *New Left Review* από το 1962 έως το 1982 και εκ νέου από το 2000 έως το 2003, ενώ παραμένει μέχρι σήμερα στη συντακτική της επιτροπή. Αρθρογραφεί επίσης συχνά στο *London Review of Books*.

Στα ελληνικά κυκλοφορούν τα βιβλία του: *Ο δυτικός μαρξισμός* (Κέδρος), *Θεωρίες για το τέλος της ιστορίας* (Στάχυ), *Από την αρχαιότητα στον φεουδαρχισμό* (Οδυσσέας), *Το απολυταρχικό κράτος* (Οδυσσέας), *Οι διαιρέσεις της Κύπρου* (Άγρα), *Η λέξη από «Η»* (Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου), *Οι αντινομίες του Αντόνιο Γκράμσι* (Red Marks), [Η αμερικανική εξωτερική πολιτική και οι διανοητές της](#) (Τόπος), *Διεθνισμός και Εθνικισμός* (Εξοδος).

Επιπλέον στοιχεία για το βιβλίο θα βρείτε στο toposbooks.gr